

Licht der gestorvenen, geef Vader de eeuwige Rust!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD AELVOET

weduwnaar van Mevrouw

Elodie Boccauw

geboren te Zulzeke de 20 mei 1874 en godvruchtig overleden te Ronse de 13 maart 1959, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

De Heer sprak tot hem : «Heel best, goed en trouw knecht, over weinig zijt ge getrouwd geweest, over veel zal Ik U stellen; ga binnen in de vreugde des Heren.»
(Matt. 25.20-21)

Verenigen wij ons in den geest met Richard, dien wij beminden; hij is niet weggegaan van ons, al is hij voor onze ogen onzichtbaar geworden. Hij ziet ons, bemint ons, heeft medelijden met onze noden.

De ervaring van deze oude man is een bron van leven voor anderen. Wie zó lang leeft, kan de huidige eeuw vergelijken met de vorige... en is het wonder dat hij het heden prijst?

Zijn eerlijke aard, zijn liefde voor geloof en kerk en zijn eerbied voor de priester zullen wij allen in hem eren die hem hebben gekend.

Duurbare kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en gij vooral Victorine, ik dank U voor uw goede zorgen en liefde. Ik heb schone dagen gekend. Wij hebben elkander getroost in leed en smart, en ziekte. Ik ben nu terug bij moeder in de Hemel. Bid veel voor ons. Wij waken en wachten op U!

H. Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

O.L.V. van Altijdurende Bijstand, bid voor ons.

Bid de vier akten a.u.b.

Mr en Mw Louis AELVOET-GEENENS,
kinderen en kleinkind,

Mr en Mw Oscar HUYSMAN-AELVOET,
kinderen en kleinkind,

Mr en Mw Maurice BUFKENS-AELVOET,
kinderen en kleinkinderen,

Mr en Mw Alfons AELVOET-CAMPENEIRE,
kinderen en kleinkinderen,

De familiën AELVOET, DELIVEYNE, BOCCA
CAUW en DELOUVROY,

danken U van harte voor de blijken van
innige deelneming in hun rouw.



RVN634

